

# Enkele cruciale vragen over de Islam voor de toekomst van België en het Westen

De onwetendheid over de doctrine van de Islam is een wijdverspreide plaag – ook onder veel moslims – hier is een korte synthese over heilige teksten uit de Islam met betrekking tot belangrijke vragen die betrekking hebben op de toekomst, en meer algemeen op het Westen.

Voor degenen die denken dat deze synthese gekleurd is en niet de islamitische doctrine weerspiegelt – omdat we ze nooit de kans geven in de media om zich bewust te worden van het onbetwifelbare bestaan van deze teksten – zij kunnen zelf hier achteraan gaan en hun authenticiteit bevestigen.

In andere tijden hebben sommige mensen zich in hun vingers gebeten vanwege het weigeren en daadwerkelijk kennis te nemen van de reikwijdte van bepaalde geschriften. Moet de geschiedenis zich gaan herhalen?

Er zijn enkele eenvoudige vragen te stellen aan iedere moslim over zijn begrip en zijn positie met betrekking tot zijn eigen heilige geschriften, bijvoorbeeld<sup>1</sup> :

**1) Mohammed heeft gezegd dat iedereen die de Islam verlaat gedood moet worden. Wat vindt u hiervan? Moet iedere moslim vandaag de dag vrij zijn (of niet) om afvallig te zijn om van religie te veranderen of atheïst te worden? Wat houdt gewetensvrijheid voor u in volgens de regels van de Islam?**

Koran, Sura 2, vers 217: (...) Maar wie uwer zich laat teruggrijven van zijn godsdienst die zal sterven als ongelovige. Diegenen hun daden zijn vruchteloos in het nabije leven en het latere en zij zijn de lieden van het Vuur eeuwig-levend daarin.

Koran, Sura 5, vers 54: O gij die gelooft, zo iemand uwer zich laat teruggrijven van zijn godsdienst (de Islam) ...(...)

Koran, Sura 8, vers 13: (...) Dat omdat zij zich afscheiden van God en Zijn boodschapper. En zo iemand zich afscheidt van God en Zijn boodschapper dan is God hevig in kastijding.

Koran, Sura 59, vers 4: Dat omdat zij zich afsplitsten van God en Zijn boodschapper. En zo iemand zich afsplitst van God dan is God hevig in kastijding.

Hadith (Bukhari 6878, Muslim 1676): Volgens Abd-Allah ibn Masud heeft de Boodschapper van Allah gezegd: “Het is niet toegestaan om het bloed te vergieten van een moslim die getuigt dat er geen andere godheid is dan Allah en dat ik de Boodschapper ben van Allah, behalve in deze drie gevallen: overspeligheid van de echtgenoot, de schuldige van een moord en de afvallige die de moslimgemeenschap verlaat.”

Hadith (Bukhari 6922): Volgens Ikrima had Ali criminelen doen verbranden. Ibn Abbas, die er kennis van genomen had, zei: “Als ik het was geweest, had ik ze niet verbrand, omdat de profeet heeft gezegd: “Bestraf niet met de straf die God toebehoort”, maar ik zou ze simpelweg hebben gedood conform het voorschrift van de profeet: Dat hij gedood wordt die voor een ander de ware religie verandert (de islam).”

Hadith (an-Nasa ‘i 4061): Ibn Anas heeft gezegd: De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Degenen (onder de moslims) die van religie verandert, doodt ze.”

---

<sup>1</sup> De Sira is de biografie van Mohammed Ibn Ishaq/Ibn Hîcham (9e eeuw), erkend als authentiek en daarom onbetwist in de moslimwereld, tot het punt dat het beschouwd kan worden als de “officiële” biografie van Mohammed.

## **2) Als de Islam een religie is van liefde en van vrede, waarom heeft Mohammed dan de Jihad ontketend, de heilige oorlog tegen alle niet-moslims? Waarom zegt de Koran dat de moslims de niet-moslims moet bevechten totdat de wereld alleen aan Allah toebehoort?**

NB : De verwijzingen naar de Jihad “de gewapende strijd op de manier van Allah” zijn zodanig talrijk dat de verwijzingen hieronder slechts een kleine selectie zijn.

### ***HET PRINCIPE VAN JIHAD: EEN OFFENSIEVE STRIJD***

Koran, Sura 2, vers 190: En bestrijdt op de weg Gods hen die u bestrijden maar overschrijdt niet de maat<sup>2</sup>. God bemint niet hen die de maat overschrijden.

Koran, Sura 2, vers 193: En bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort. En indien zij dan ophouden dan zij er geen vijandschap dan tegen de onrechtdoeners.

Koran, Sura 2, vers 217: Zij zullen u ondervragen over de gewijde maand, het strijden daarin. Zeg: Strijden daarin is iets ernstigs, maar afwenden van de weg Gods en ongeloof aan Hem en van het Gewijde Bedehuis (de heilige moskee) en het uitdrijven daaruit van de lieden die erbij horen is ernstiger bij God. (...) En zij (de polytheïsten) zullen niet ophouden u te bestrijden totdat zij u teruggedrijven van uw godsdienst indien zij daartoe bij machte zijn<sup>3</sup>. (...)

Koran, Sura 4, vers 84: Strijd dan op de weg Gods zonder een last op u te nemen dan voor uzelf en spoor de gelovigen aan. Wellicht dat God afweert de gewelddadigheid van wie ongelovig zijn. God is nog heviger in gewelddadigheid en nog heviger in kastijding.

Koran, Sura 8, vers 17: Doch niet gij hebt hen gedood maar God heeft hen gedood (bij de strijd van Badr). En niet gij hebt geworpen toen gij wierp maar God heeft geworpen. (...)

Koran, Sura 8, vers 39: En bestrijd hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan God behoort.

Koran, Sura 8, vers 65: O gij profeet! Spoor de gelovigen aan tot de strijd. Indien er onder u twintig zijn die standhouden zullen zij er tweehonderd overwinnen. En indien er honderd van u zijn zullen zij er duizend overwinnen van de ongelovigen, immers zij zijn lieden die geen inzicht hebben.

Koran, Sura 9, vers 5: Doch wanneer de gewijde maanden zijn verstreken doodt dan de (ongelovige) genotengevers waar gij hen aantreft, en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijkpost tegen hen. Doch indien zij zich berouwvol bekeren en de Salat verrichten en de Zakat opbrengen laat hen dan vrij huns weegs gaan. (...)

Koran, Sura 9, vers 14: Strijdt tegen hen. God zal hen straffen door uw handen en hen vernederen en Hij zal u hulp verlenen tegen hen en genezing brengen aan de borsten van lieden die geloven.

Koran, Sura 9, vers 29: Bestrijdt hen die niet geloven in God noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat God en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld en die zich niet voegen naar de wezenlijke godsdienst onder degenen aan wie de Schrift gegeven is, totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.

---

<sup>2</sup> In de islamitische cultuur, het enkele feit om de god van de moslims niet te erkennen, Allah, de roeping van Mohammed en weigeren te buigen voor de islam, is een vergelijkbare daad van verzet als het “strijden” tegen moslims. Zich oprecht – en vooral in het openbaar – tegen de Islam te verzetten, voornamelijk in het Westen, wordt gelijkgesteld aan een vorm van “vervolging” van de Islam en de moslims, vandaar het herhaaldelijke gebruik door de vertegenwoordigers van de Islam van het woord “stigmatisering” ten behoeve van “slachtofferschap”, bekende houdingen van de Islam in zijn relatie tot het Westen (zoals bijvoorbeeld Tariq Ramadan)

<sup>3</sup> De Islam stelt elke poging om een “moslim af te leiden” van zijn religie gelijk aan een “gevecht”, zoals een eervolle presentatie van andere religies, of een eenvoudige kritische discussie ten opzichte van de Islam. Het is niet nodig voor de moslim om een gewapende strijd te betogen om zich slachtoffer te voelen en daarom in een situatie van legitieme zelfverdediging, en indien nodig zo het gebruik van geweld te rechtvaardigen.

Hadith (Bukhari 36, Titel 2 Van het geloof, Hoofdstuk 27: de Jihad is een daad van geloof): Volgens Abu Huraira, zei de profeet: "God zal dankbaar zijn aan iedereen die op Zijn pad gaat en die geen ander doel heeft bij het vertrek dan aan Hem en Zijn gezanten zijn geloof te bewijzen. Hij zal hem vervolgens laten terugkeren met de beloning die hij of gewonnen zal hebben met de veroverde buit, of hij zal hem binnenlaten in het Paradijs. "Als het niet voor mijn medeleven voor mijn gemeenschap was, zou ik niet achter mijn troepen blijven staan maar zou ik liever gedood willen worden op het pad van God, herleven om vervolgens weer gedood te worden en weer tot het leven geroepen te worden om vervolgens weer gedood te worden."

### ***DE JIHAD IS VERPLICHT***

Koran, Sura 2, vers 216: U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets hoewel het toch goed voor u is, en mogelijk hebt gij behagen in iets hoewel het toch slecht is voor u. Doch God weet en gij weet niet.

Koran, Sura 4, vers 71: O gij die gelooft! Neemt uw voorzorg en trekt uit in gespreide groepen of trekt uit gezamenlijk.

Koran, Sura 4, vers 76: Zij die geloven strijden op de weg van God, maar zij die ongelovig zijn strijden op de weg van de Taghut. Zo bestrijdt de handlangers van Satan. De toeleg (sluwheid) van de Satan is waarlijk zwak.

Koran, Sura 9, vers 38: O gij die gelooft! Wat is er met u? Wanneer tot u gezegd wordt: "Rukt uit op de weg Gods", zit gij bedrukt neer ter aarde. Hebt gij dan meer welgevallen aan het nabije leven dan aan het latere? Doch niet is de bate van het nabije leven in het latere anders dan gering!

Koran, Sura 9, vers 39: Indien gij u niet uitrukt zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen. Maar niet zult gij Hem in iets schaden. (...)

Hadith (Moslim 89): Volgens Abu Huraira zei de profeet: "Vermijd de zeven zonden!" "Wat zijn zij, o Boodschapper van Allah?", vroegen de gelovigen. "Dat zijn", antwoordde hij, "polytheïsme, de magie, moord dat Allah heeft verboden behalve met de juiste bedoelingen, het innemen van het bezit van een wees, woekerij, de vlucht naar voren op de dag van de jihad en de valse beschuldiging (van ontucht) van deugdzame, kuise en gelovige vrouwen."

### ***STERVEN IN DE STRIID: HET EXCUSS VAN DE MARTELAAR***

Koran, Sura 2, vers 154: En zegt niet van wie gedood worden op de weg Gods: "Doden", maar: "Levenden." Doch gij beseft het niet.

Koran, Sura 3, vers 157: En indien gij al gedood wordt op de weg Gods of sterft, dan is waarlijk vergiffenis van God en barmhartigheid beter dan wat gij vergaart.

Koran, Sura 3, verzen 169 & 170: En houdt niet hen die gedood zijn op de weg Gods voor doden. Neen, levenden bij hun Heer waar hun onderhoud ten deel valt, zich verheugend over wat God hun gegeven heeft van Zijn genade en goede tijding. Vernemend over hen die zich niet bij hen gevoegd hebben achter hen aan dat er geen vrees over hen is en dat zij niet bedroefd zijn.

Koran, Sura 4, vers 74: (...) En wie strijdt op de weg Gods en dan gedood wordt, of overwint, die zullen Wij een ontzaglijk loon geven.

Koran, Sura 9, vers 111: God heeft van de gelovigen daarmee hun persoon en hun bezittingen gekocht dat voor hen de Gaarde zal zijn, zodat zij strijden op de weg Gods en doden en gedood worden, zoals daarvan wezenlijke aanzegging is gedaan in de Tawrah (Thora) en de Ingil (Bijbel) en de Oplezing (Koran). En wie vervult zijn verbondsplicht beter dan God? Verheugt u dan over de handel die gij met Hem hebt aangegaan. Dat is de grote gelukzaligheid.

Hadith (Bukhari 7530): Volgens Jubayr Ibn Hayya, zei al-Mughira: “Onze profeet, volgens de boodschap die hij van onze Heer heeft ontvangen, heeft ons medegedeeld dat degenen onder ons die gedood worden op het pad van God naar het Paradijs zullen gaan.”

Hadith (Bukhari 2817): Anas Ibn Malik zei: “De profeet zei: Niemand van de uitverkorenen uit het Paradijs zou willen terugkeren naar deze wereld, ongeacht wat hij voor goederen van de aarde bezat, met uitzondering van de martelaar: want hij zou willen terugkeren naar deze wereld en opnieuw gedood te worden, en dat tien keer achter elkaar, gezien het feit dat hij weet van de goddelijke gunsten.”

Hadith (Moslim 1899): Jabir zei: “Waar zal ik zijn, als ik word gedood (in de strijd voor de zaak van Allah)?”. “In het Paradijs”, antwoordde de profeet. De man gooide onmiddellijk enkele dadels weg die hij in zijn hand had, en ging toen vechten totdat hij werd gedood.

Hadith (at-Tirmidhi 1663): Volgens Al-Miqdam Ibn Madiyarib zei de Boodschapper van Allah: “Er zijn zes verdiensten voorzien door Allah voor de martelaar: (...) 5) hij zal trouwen met 72 vrouwen (maagden) in het Paradijs; 6) Hij kan bemiddelen voor 70 van zijn naasten.”

### ***HET LOT VAN VIJANDEN EN VAN GEVANGENEN***

Koran, Sura 8, vers 67: Niet staat het aan een profeet dat hij gevangenen zou hebben om daarmee bloedbaden aan te richten op aarde. Gij (gelovigen) hebt het oog op het aanbod van het nabije leven, maar God heeft het oog op het latere leven. (...)

### ***HET LOT VAN GEVANGENENOMEN VROUWEN: VERKRACHTING, SLAVERNIJ, VERKOOP***

Sira: De Boodschapper van Allah had Saffiya bint Huyayy gevangengenomen (tijdens de slag om Khaybar). Zij was de vrouw van Kinana Ibn al-Rabi, net als twee van haar nichten van vaderskant. De Boodschapper van Allah koos Saffiya voor zichzelf. Dihyah Ibn Khalifa al-Kalbi had eerder aan de Boodschapper van Allah gevraagd om hem Saffiya te geven, maar toen de Boodschapper van Allah haar voor zichzelf had gekozen, gaf hij aan Dihya zijn twee nichten. De andere gevangengenomen vrouwen werden verdeeld onder de andere moslims. (...) Ibn Ishaq zei: Abdullah Ibn Abi Nujayh vertelde gezag van Makhoul dat de Boodschapper van Allah hen deze dag vier dingen verbiedt: 1) te paren met zwangere vrouwen in gevangenschap; (...) De Boodschapper van Allah zei: “Het is niet wettig voor een man die gelooft in God en in de Laatste Dag om met zijn zaad water te geven aan het zaad van anderen- dat wil zeggen om te paren met gevangen zwangere vrouwen. Het is niet wettig voor een man die gelooft in God en in de Laatste Dag om te paren met een gevangengenomen vrouw (concreet gezegd, haar verkrachten) zonder zeker te zijn dat zij in een zuivere staat is.”

Sira: Ibn Ishaq zei: De Boodschapper van Allah verdeelde de eigendommen van de Banu Quraydha<sup>4</sup>, hun vrouwen en hun kinderen tussen de moslims. Op deze dag gaf hij de delen aan voor de ridders en voor hen die te voet hadden gevochten. (...) Dit was de eerste buit die verdeeld werd in delen en waar een vijfde van in mindering werd gebracht. Het is volgens deze regel en wat de Boodschapper van Allah heeft gedaan hoe de verdeling van de buit in (oorlogs) campagnes gebeurde. Vervolgens zond de Boodschapper van God Sa’d Ibn Zayd al-Ansair, broer van de Banû Abd al-Ashhal, naar Najd met de gevangengenomen vrouwen van Banu Quraydha om ze te verkopen en in ruil paarden en wapens te kopen.

### **3) Wat vindt u van de bewering van de Koran dat de moslimgemeenschap de beste van alle menselijke gemeenschappen is en dat zij superieur is aan alle anderen?**

Koran, Sura 3, vers 104: En er komen uit u (moslims) voort een gemeente van lieden, welke oproepen tot het goede en aansporen tot het behoorlijke en afweren van het verwerpelijke. Diegenen zijn de wélvarenden.

---

<sup>4</sup> Joodse stam van Medina, gevangengenomen, en vervolgens in koelen bloede uitgeroeid door Mohammed (slachting van enkele honderden mannen).

Koran, Sura 3, vers 110: Gij (moslims) zijt geworden de beste gemeente die voortgebracht werd voor de mensen: doordat gij aanspoort tot het behoorlijke en afweert van het verwerpelijke, en gij aan God gelooft. (...)

Koran, Sura 3, vers 139: En versaat niet en weest niet bekommerd nu gij de overhand hebt, indien gij gelovigen zijt.

#### **4) Waarom predikt de islam uiteindelijk haat tegenover de Mensen van het Boek (Schrift), dat wil zeggen christenen en vooral joden?**

Koran, Sura 3, vers 110: (...) En zo de lieden van de Schrift geloofden, dan zou dat beter voor hen zijn. Onder hen zijn gelovigen maar de meesten hunner zijn kwaadbedrijvers.

Koran, Sura 5, vers 51: O gij die gelooft! Neemt u niet de joden en de christenen tot verbondenen; zij zijn elkanders verbonden en wie Uwer met hen gemeenschap aangaat die behoort tot hen. God leidt waarlijk niet recht de onrechtdoende lieden.

Koran, Sura 5, vers 65: En zo de lieden van de Schrift maar geloofden en vreesden, zouden Wij hun slechtheden kwijtschelden en zouden Wij hen doen binnengaan in de Gaarden van het gelukzaligheid.

Koran, Sura 5, vers 82: Gij zult bevinden dat hevigsten der mensen in vijandschap jegens hen die geloven de joden zijn en zij die (aan God) genoten geven (polytheïsten) (...)

Koran, Sura 9, vers 29: Bestrijdt hen (...) die niet zich voegen naar de wezenlijke godsdienst onder degenen aan wie de Schrift gegeven is, totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.

Koran, Sura 9, vers 30: En de joden zeggen: "Uzayr is Gods zoon" en de christenen zeggen: "De Masih (Christus) is Gods zoon". Dat is wat zij zeggen met hun monden in aanpassing van de woorden van hen die in vroeger tijd ongelovig waren. God moge hen bestrijden! Hoezeer zijn zij in leugens verstrikt.

Koran, Sura 62, vers 5: De gelijkenis van hen wie de Tawrah (Thora) te dragen is gegeven en haar daarna niet hebben willen dragen, is als de gelijkenis van de ezel die boeken draagt. Kwaad is de gelijkenis der lieden die de tekenen Gods voor leugens verklaren. God leidt niet recht de onrechtdoende lieden.

Hadith (Bukhari 3593): Abdullah Ibn Umar zei: "ik heb de Boodschapper van God horen zeggen: "U zult de joden bestrijden en u zult de overwinning behalen; vervolgens zullen de stenen u zeggen: O Moslim, achter mij bevindt zich een jood: dood hem!"

Hadith (Moslim 2922): Volgens Abu Huraira zei de Boodschapper van God: "Het Ultieme Uur zal niet plaatsvinden voordat de moslims de joden bestrijden. De moslims zullen de joden doden totdat de laatste overlevenden zich achter stenen en bomen verschuilen die vervolgens de moslim zullen roepen en zeggen: "O moslim! O dienaar van Allah! Ziehier een jood achter mij, kom hem doden!", met uitzondering van de boom genaamd Al-Gharqad dat de boom van de joden is."

Hadith (Moslim 2869): Abu Ayyub zei: Op een dag, toen de profeet buiten was na zonsondergang, hoorde hij stemmen: "Dit zijn", zei hij, "de joden die lijden onder de straf in hun graven."

Sira: Mohammed doodt de joden (gevangenen) van de joodse stam Banu (zoon van) Quraydha.

De profeet beveelt om alle mannen van de Banu Quraydha te doden, zelfs de jongeren, vanaf de leeftijd dat zij haren van de puberteit hadden. De profeet beval om de Banu Quraydha uit hun fort te laten neerdalen en ze op te sluiten in het huis van Bint al-Harith. Hij ging vervolgens naar het marktplein van Medina, hetzelfde als van vandaag (de periode van Ibn Hicham) en liet daar greppels graven. Vervolgens liet hij de Banu Quraydha komen in kleine groepen en sneed hen de kelen door aan de rand van de greppels.

Onder hen was Huyayy ibn Akhtab, de vijand van God, en Ka'b ibn Asad, het hoofd van de Quraydha. Er waren 600 tot 700 mannen. Men zegt zelfs 800 en zelfs 900 mannen. Terwijl ze in kleine groepen naar het plein werden gebracht, vroegen enkele joden aan Ka'b, het hoofd van hun clan:

- "Wat gaan ze met ons doen?"
- "Gaan jullie het deze keer dan niet begrijpen? Zien jullie niet dat de schreeuwer die de oproep doet niet terugdeinst en dat zij die waren vertrokken niet terugkomen? Het is natuurlijk onthoofding!"

De profeet stopte niet met ze af te slachten tot hun volledige uitroeiing.

**5) Bent u het ermee eens dat vrouwen volledig gelijk zijn aan mannen in termen als menselijke waardigheid en vrijheid, en zich dus zonder enige beperking kunnen verplaatsen zoals zij wensen, werken, deelnemen aan het openbare leven, een auto rijden, etc., oftewel, vrijelijk kunnen kiezen wat ze met hun leven willen doen, zelfs als hun echtgenoot, hun vader, hun broer... het niet eens zijn met hun keuzes?**

Koran, Sura 2, vers 228: (...) En aan haar komt hetzelfde toe als wat haar is opgelegd naar het behoorlijke, maar de mannen hebben een rang boven haar. God is geweldig en wijs.

Koran, Sura 4, vers 34: De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat God aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander en voor wat zij gegeven hebben als bijdragen van hun bezittingen. (...)

Hadith (Bukhari 3331): we melden de volgende woorden van Abu Huraira: "De Boodschapper van God zei: "Wees zorgzaam ten opzichte van vrouwen, want de vrouw is gemaakt uit een rib. Maar wat het meest verbogen is in een rib, is het bovenste gedeelte. Als u probeert het recht te trekken, zult u het breken, en als u haar met rust laat, zal ze altijd verbogen blijven."

Hadith (Bukhari 2658): Volgens Abu Said al-Khudri, zei de profeet: "Is de getuigenis van een vrouw niet de helft van de getuigenis van een man? – zeker wel, antwoordden wij – Dat, hervatte hij, is te wijten aan de imperfectie van haar intelligentie."

Hadith (Bukhari 5096): Volgens Usama Ibn Zayd, zei de profeet: "Ik laat na mij geen enkele meer dodelijke oorzaak van problemen achter aan de man dan vrouwen."

**6) Veroordeelt u in de wereld van vandaag het principe van polygamie dat geautoriseerd is door de Koran (buiten de kwestie van het echte gebruik van dit recht door moslims)?**

Koran, Sura 4, vers 3: (...) Huwt dan wat u aanstaat van de vrouwen, een tweetal en een drietal en een viertal. (...)

**7) Keurt u het recht goed dat de Koran geeft aan moslims om hun vrouwen te slaan als zij hun ongehoorzaamheid vrezen?**

Koran, Sura 4, vers 34: (...) Maar zij van wie gij opstandigheid vreest, vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar. Maar indien zij u gehoorzaam worden zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen. God is waarlijk verheven en groot.

Hadith (Bukhari 5204): Abdullah Ibn Zama meldt dat de profeet zei: "Dat niemand van jullie zijn vrouw slaat zoals men een slaaf slaat, terwijl hij aan het eind van de dag (misschien) coïtus met haar zal hebben."

Sira (laatste preek van Mohammed tijdens de afscheidsbedevaart): Moslims, jullie vrouwen moeten geen ernstige beschamende daden ondernemen. Als zij dat doen, geeft God jullie toestemming ze in quarantaine te plaatsen en ze te slaan, zonder te veel buitensporigheid. Als zij van hun slechte daden afzien, zullen zij volgens de gewoonten het recht hebben op voedsel en kleding.

### **8) Moet een moslimvrouw het recht hebben om te trouwen met wie zij maar wilt, voornamelijk met een niet-moslim?**

NB : dit recht wordt in geen enkel moslimland verleend aan de vrouw, terwijl het huwelijk van een moslim met een joodse of een christen is toegestaan omdat zij onderworpen zal zijn aan haar man.

Koran, Sura 2, vers 221: (...) En huwelijkt de genotengevers niet uit zolang zij niet gelovig zijn geworden. (...)

Koran, Sura 60, vers 10: O gij die gelooft! Wanneer tot u komen gelovige vrouwen als uitgewekenen, stelt haar dan op de proef. God heeft de beste kennis omtrent haar geloof. Indien gij haar zo hebt leren kennen als gelovigen, zendt haar dan niet terug tot de ongelovigen. Niet zijn zij voor deze geoorloofde omgang en evenmin zijn deze voor haar geoorloofd. (...)

### **9) Bent u het eens dat een vrouw seks kan weigeren aan haar echtgenoot?**

Koran, Sura 2, vers 222: (...) Maar wanneer zij (uw vrouwen) zich gereinigd hebben, komt dan tot haar zoals God u bevolen heeft. (...)

Koran, Sura 2, vers 223: Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt maar doet iets daaraan voor u voorafgaan. En vreest God, en weet dat gij Hem ontmoeten zult en geeft goede tijding aan de gelovigen.

Hadith (Bukhari 5193, 5194): Als de echtgenoot de vrouw uitnodigt in zijn bed, dat zij weigert te komen en hij ongelukkig op haar de nacht doorbrengt, vervloeken de engelen haar tot de ochtend.

Hadith (at-Tirmidhi 1160): Als de echtgenoot de vrouw uitnodigt in zijn bed, dat ze komt, zelfs als zij bij het fornuis is.

### **10) Bent u het eens dat seksuele relaties buiten het huwelijk niet strafbaar moeten zijn bij de wet (zelfs u als dit gedrag moreel afkeurt)?**

Koran, Sura 24, vers 2: De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, geselt een ieder hunner met honderd geselslagen. En laat geen mededogen met hen u bevangen in Gods godsdienst, indien gij gelooft in God en de Laatste Dag. En laat een aantal der gelovigen van hun bestraffing getuige zijn.

### **11) Bent u het eens om te zeggen dat homoseksualiteit niet strafbaar bij de wet moet zijn (zelfs u als dit gedrag moreel afkeurt)?**

Koran, Sura 26, vers 165 & 166: Zult gij benaderen de mannelijken onder de wereldwezens? En zult gij aflaten van uw echtgenoten die uw Heer voor u geschapen heeft? Neen, gij zijt een volk van overtreders.

Shafii-jurisprudentie (een van de vier belangrijkste rechtsscholen van de soennitische Islam): de Profeet zei: (1) "Dood degene die sodomiseert en degene die is gesodomiseert"; (2) "Dat God degene vervloekt die doet wat het volk van Lot deed."; (3) "Lesbiennisme (lesbische liefde) is overspel onder de vrouwen."

**12) Vindt u het normaal dat Mohammed, op 53 jaar, een klein meisje (Aisha) van 6 jaar tot vrouw had genomen en seksuele relaties met haar begon vanaf 9 jaar oud? Mohammed had tevens (buiten concubines) tot aan 9 vrouwen tegelijkertijd (terwijl de limiet dat hij zelf had gesteld op 4 lag), vindt u dat hij beschouwd moet worden als een voorbeeld van deugd voor moslims?**

Hadith (Bukhari 3896): Urwa Ibn az-Zubayr zei: "Khadija stierf drie jaar voor het vertrek van de profeet naar Medina. Na twee jaar weduwnaar te zijn geweest, of een benaderend tijdsbestek, trouwde de profeet met Aisha die toen 6 jaar oud was, en consumeerde zijn huwelijk met haar toen ze 9 jaar oud was."

Hadith (Bukhari 5133, 5134): Volgens Aisha trouwde de profeet met haar toen ze 6 jaar oud was; het huwelijk werd geconsumeerd toen ze 9 jaar oud was en ze bleef 9 jaar lang met de profeet.

Hadith (Bukhari 3894): Aisha zei: "Ik was 6 jaar toen de profeet met me trouwde. We begaven ons naar Medina en daalden af naar Banu al-Harith Ibn Khazraj. Ik had koorts en verloor mijn haren; maar ze kwamen overvloedig terug en kwamen tot aan de elleboog. Mijn moeder, Umm Rûmân, had me gevonden terwijl ik op een schommel zat, omringd door mijn vrienden. Ze riep me en ik begaf me naar haar zonder te weten wat ze van me wilde. Ze nam me bij de hand en liet me rusten bij de deur van het huis totdat ik weer op adem kwam. Ze nam vervolgens een beetje water, wreef over mijn gezicht en hoofd, en liet me vervolgens een huis binnengaan waar de vrouwen van Ansar zich bevonden die me vertelden: "Aan jou het geluk, de zegen en het beste fortuin!" Mijn moeder had me geleverd aan deze vrouwen, zij begonnen met te versieren, en ik was pas amper klaar toen de Boodschapper van God binnenkwam. Toen werd ik in zijn handen gelegd. Ik was 9 jaar oud."

**13) Bent u het ermee eens dat het noodzakelijk is om rigoreus het civiele en het religieuze te scheiden conform het principe van het secularisme<sup>5</sup>? Ben u het ermee eens dat openbare instellingen (zwembaden, kantines, ziekenhuizen, rechtbanken, etc.) en bedrijven (publiek en privé) zich niet hoeven te onderwerpen aan religieuze beperkingen, ongeacht welke aard zij zijn (religieuze regels – de Sharia met betrekking tot de islam – relevant voor het strikte privédomein in het Westen)?**

NB: geen enkel moslimland doet dat en geen enkele verklaring van moslims die in het Westen leven gaat in deze richting.

Islamitische universele verklaring over de Rechten van de Mens 1981 (introdunctie): "Beschouwend dat Allah, door zijn revelaties in de Heilige Koran en de Sunna door zijn heilige profeet Mohammed, aan de mensheid een duurzaam juridisch en moreel kader heeft gegeven dat toestaat menselijke instellingen en relaties in te stellen en te reguleren."

**14) Kunt u islamitische landen noemen die voor de wet in strikte gelijkheid moslims en niet-moslims plaatsen (civiel recht, familierecht, strafrecht, etc.)?**

**15) Bent u het eens dat de vrijheid van meningsuiting niet specifiek beperkt moet worden voor een religieus motief, dat wil zeggen dat het simpelweg het algemene kader moet respecteren dat door de wet aan ons allen is opgelegd in de publieke ruimte? Bent u het ermee eens het misdrijf van godslastering niet moet bestaan ten opzichte van de wet, aangezien kritiek op religies is toegestaan in het Westen?**

Koran, Sura 24, vers 51: Wanneer de gelovigen worden opgeroepen tot God en Zijn boodschapper, opdat hij tussen hen oordeel veile moeten zij slechts zeggen: "Wij horen en gehoorzamen." Diegenen zijn de wél-varenden.

---

<sup>5</sup> De orthodoxe moslimstaat maakt geen onderscheid tussen religie en recht volgens het welbekende adagium "De Islam is de religie en de Staat", in tegenstelling tot landen waar seculariteit bestaat.



Koran, Sura 33, vers 36: Niet staat het aan een gelovige man, noch aan een gelovige vrouw, wanneer God en Zijn boodschapper een beschikking hebben geveld ten aanzien van hun beschikking. Maar wie ongehoorzaam is aan God en Zijn boodschapper, die is in klaarblijkende dwaling geraakt.

Hadith (Bukhari 7288): Abu Huraira meldt dat de profeet zei: "Laat mij met rust zolang ik jullie met rust laat. Degenen voor jullie zijn omgekomen vanwege hun vragen over hun profeten en discussies met hen. Wanneer ik u iets verbiedt, onthoudt u ervan; Wanneer ik u beveel iets te doen, voer het uit zoveel u kunt."

Algerijnse strafwet artikel 144, bis 2: "Is strafbaar met een gevangenisstraf van drie (3) tot vijf (5) jaar en een boete van vijftigduizend (50.000) DA tot honderdduizend (100.000) DA, of slechts een van deze straffen, wie ook de profeet en de afgezanten van God beledigt of het dogma en de voorschriften van de islam kleineert, of het is geschreven, getekend, vanuit een verklaring of elk ander middel. Strafrechtelijke procedures worden ambtshalve ingeleid door de officier van Justitie."

### **16) Mohammed heeft de steniging hersteld, dat door de joden is afgeschaft, en dat tegenwoordig nog in enkele moslimlanden wordt beoefend (conform zijn bevel): denkt u dat dat een goede zaak was?**

Koran, Sura 4, vers 15: En die van uw vrouwen die zedeloosheid bedrijven, verlangt tegen haar als getuigen vier uwer. Indien deze dan getuigen, houdt haar dan terug in de huizen totdat de dood haar schuld invordert of God voor haar een weg aangeeft.

Hadith (Bukhari 6818): Abu Huraira meldt dat de profeet zei: "het kind hoort in de luier, op straffe van steniging."

Sira: Mohammed zei: "Ik was het die het oordeel van God heeft herrezen (de steniging) en zijn geschriften en het heeft uitgeoefend."

### **17) Wat vindt u van lijfstraffen? Bent u het ermee eens dat geen enkele daad een lijfstraf rechtvaardigt en dat de enige legale straf een menselijke behandeling en het verlies van vrijheid is? Wat vindt u van de positie van de Egyptische universiteit van Al-Azhar die zelfs het principe van een opschorting op dit onderwerp heeft geweigerd? Moeten lijfstraffen verboden worden in de islam?**

Koran, Sura 2, vers 179: En voor u is in de wedervergelding leven, O verstandigen!

Koran, Sura 5, vers 45: En Wij hebben u daarin (Thora) voorgeschreven: leven om leven, en oog om oog en neus om neus en oor om oor en tand om tand, en wat betreft de wonden wedervergelding maar voor wie er van afziet in liefdadigheid, zal het als verzoening voor hem dienen. (...)

Koran, Sura 5, vers 38: En de dief en de dievegge, houdt hun handen af (tot vergelding) van wat zij verdiend hebben, als een voorbeeld van kastijding van God. God is geweldig en wijs.

Koran, Sura 24, vers 2: De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, geselt een ieder hunner met honderd geselslagen. En laat geen mededogen met hen u bevangen in Gods godsdienst, indien gij gelooft in God en de Laatste Dag. En laat een aantal der gelovigen van hun bestraffing getuige zijn.

Hadith (Bukhari 6800): Aisha meldt dat de profeet de hand van een vrouw had laten afhakken. "Hierna," zei ze, "kwam deze vrouw naar me toe en ik bracht haar verzoek naar de profeet; zij had berouw getoond en haar berouw was oprecht."

### **18) Waarom hebben niet-moslims het recht niet om vrijelijk alcohol te drinken in moslimlanden? Dat moslims het niet drinken, dat is een ding, maar waarom deze regel opleggen aan niet-moslims en daarmee niet hun recht respecteren? Idem voor het eten van varkensvlees.**

NB: Waarom wordt wijn, verboden op aarde, een beloning in het Paradijs? Waarom het taboe op varken, dat geen enkele wetenschappelijke basis heeft?

**19) Waarom passen sommige moslims, man of vrouw, zich niet aan de kledingstijl aan dat in Belgische (en andere landen) wordt gebruikt ten behoeve van kleren die op geen enkele wijze aan de Belgische traditie toebehoren en er zelfs tegen ingaat (in het bijzonder voor vrouwen)? Vindt u dat dit opzichtige religieuze gedrag respectvol moet zijn aan de historische tradities van België en blijk dient te geven van een oprechte wens zich te integreren in de Belgische maatschappij?**

Hadith (Bukhari 5892): Ibn Umar meldt dat de profeet zei: “Handel in tegenstelling met de niet-gelovigen: laat uw baard staan en trim uw snorren.”

Hadith (Bukhari 3462): Abu salama Ibn Abd ar-Rahman meldt dat Abu Huraira zei: “De Boodschapper van God sprak aldus: de joden en de christenen verven niet hun baard en haren: doe hun voorbeeld niet na.”

Yusuf Qaradawi (Het wettige en onwettige in de Islam, bladzijde 99): Ibn Taymiyya heeft terecht gesteld dat het feit anders te zijn dan de ongelovigen een verwezen verplichting is door de wetgever: “Het nabootsen van anderen leidt uiteindelijk tot het liefhebben van hen en hun interne bescherming te accepteren. Hetzelfde geldt zoals interne liefde leidt tot externe nabootsing. Het is een waarheid waarvan de zintuigen (ou het verstand) en de ervaring getuigen.”

**20) De Islam pretendeert dieren die geslacht worden op de meest zachtaardige manier te behandelen. Waar tegenwoordig voorafgaande verdoving wetenschappelijk wordt erkend als een zekere manier om door te gaan, waarom dit weigeren terwijl het duidelijk een middel is om het lijden van het dier weg te halen in plaats van het te laten kwellen voor een lange tijd?**

NB: Waarom de halal-slachting willen handhaven terwijl het moslims toegestaan is om vlees te eten van geslachte dieren door de Mensen van het Boek (christenen), zonder zelfs te weten hoe deze dieren zijn geslacht?

Yusuf Qaradawi (Het wettige en onwettige in de Islam, bladzijde 58): Omar zag iemand een schaap bij de poot slepen om te slachten. Hij zei hem: “Wee jou! Begeleid hem op een vriendelijk manier naar de dood.” (vermeld door Abd ar-Razaq). Hier vinden we dus dat de algemene gedachte is om de dieren met voorzichtigheid te behandelen en voor hen elk mogelijk lijden te vermijden. Vóór de Islam sneden de Arabieren de bulten van levende kamelen af en ook de staart van grote schapen. Het was een marteling voor deze dieren. De profeet verbood hen deze barbaarse praktijk, hen zeggende: “Alles wat we van een levend dier snijden wordt beschouwd als een dood dier.” (vermeld door Ahmad, Abu Dawud, ar-Tirmidhi en al-Hiban)

Yusuf Qaradawi (Het wettige en onwettige in de Islam, bladzijde 61): onderdeel “Dat ze iets doden per elektrocutie of iets dergelijks.”

Tareq Oubrou (Een boze imam, bladzijde 88): “Als op een dag wordt bewezen dat voorafgaande verdoving daadwerkelijk het lijden vermindert, waarom dan niet...”

\*  
\*                      \*